

106972

P. t. Konstantinopel 30 oktober 1922

Hø. Kaptein Pruisling

Desværre har jeg smattet bli her, meget længe som ventet, og mit arbejde for hungersnøden i Rusland er derved blevet forømt. Jeg er desværre ikke helt øjens med hvordan stillingen er, og med hensyn til deres eventuelle tilbagemænd til Ukraine. Jeg håber inderlig at det er i orden, og at de er villig til at overtage arbejdet der endda er ståen. De forstår jo at de har udført arbejdet og det arbejde så tydelig at de har gjort dem selv fuldstændig umulig for fortsættelsen som vel igejendte om ta fort om viaa. Saaledes, de tilbagemænd igejendte vil bli alvorlig. Skulde de være nok jeg kan gjøre for deres militære stilling, provisioner, e. l. vet de at det er lige å la mig det vide, forhåbentlig kan jeg som komme hjem om ikke så længe.

Imidlertid skriver jeg til statsråd Davats sekret og de kan være meget myndig imotkomme.

Jeg er sikker naturlig for hele indberetningen og arbejdet i Rusland, men hvis jeg ved at de desværre tilbage vil jeg være meget lettet for Ukraines medkomme.

Jeg vil her sende korrespondere med Dr. E. Frick (Fiesgartenstr. 4 Berlin) om ordningen om det hele angående dekning av den utgifter og salg, her jeg skrevet til det Røde Kors's Hungersnødenkomite med forespørsel om det helt alle deler kunde de med de midler som endda sandsynlig vil bli av den norske indsamlings. Jeg vilde være taknemmelig om de vilde kompenere med dem om dette.

I det inderlige håb at de vil være istand til å opre dem endda om tid for Ukraine.

Med de bedste hilsener

Fridtjof Nansen