

Förra söndagen hölls i Göteborg en konferens mellan representanter för olika nazistiska riktningar i vårt land i syfte att förena dem alla i ett parti under en ledare för att få större slagkraft i kampen mot det demokratiska Sverige. Mötet hade sammankallats av en känd nazist och tillika en av initiativtagarna till det öppna brevet till statsministern, disponent Carl Stéen i Getinge, berättar Göteborgs-Posten (fp). Han jämte två herrar till representerade den nya partiriktningen, som blev namnkunnig genom det öppna brevet:

Sekreterare vid mötet var en landstormskapten, Midby, vilken i likhet med ett par andra av deltagarna var iförd uniform. Bland övriga deltagare märktes Dagens Ekos redaktör, hr Molund, redaktör Gottfrid Mortens, jur. d:r Einar Heimer, Hälsingborg, disponent Nils Dalroth i Osby, godsägare Axel Ahlström i Häljaröd. Den nationalsocialistiska representantförsamlingen bestod av ett tjugotal personer, och alla nazistiska riktningar voro företrädde. Meningsutbytet blev mycket livligt och utmynnade i tillsättandet av ett utskott, som skulle träda i förbindelse med nationalsocialistiska partier och grupper och söka få dem samman i en organisation. Man skulle också arbeta för att "den inbördes smutskastningen" och missänkliggörandet skulle upphöra och alla krafter samlas mot vad man kallade den demokratiska folkfronten.

Så tyckte jur. d:r Heimer att man borde samla sig kring en ledare. Detta förslag mottogs med entusiasm. Men så fort det blev fråga om att nämna ledare var det slut med enigheten. Jur. d:r Einar Heimer ville att man skulle enigt samlas kring hans bror Folke Heimer. Men då rynkade de andra på näsan. Nej, ledarfrågan fick lämnas öppen, ty så fort man kom in på det kapitlet demonstrerade man bara sin oenighet.

Att nazismen inte har någon jordmån i Sverige har man haft många tillfällen att konstatera, liksom att de nazistiska grupperna är små och ofta bestå av underligt folk, som av en eller annan anledning haft svårt att göra sig gällande. Tidigare har man helt ignorerat dem, och under normala förhållanden är detta nog det riktiga:

Men förhållandena äro inte normala just nu. I Norge skrattade man åt Quisling. Han hade inte en procent av folket bakom sig, förklarade man före kriget. Nu skrattar man inte längre... Envar har haft tillfälle att konstatera att alla möjliga nazistiska riktningar visat en ökad aktivitet efter det tysk-ryska krigets utbrott.