

# Periodiek Contact

V.U.- Redactie : André VAN HECKE, Oude Baan 33 - 1653 DWORP - Tel. 02/380.14.00

Tweemaandelijks  
JULI-AUGUSTUS 1997  
Nr.4 - 18e jaargang



"Ich wille immer bliuen gestaden"  
Hertog Jan van Brabant

De oprecht gelobige daad  
is steeds doel in zichzelf  
waarheen de weg ook voert.

SLOTWOORD VAN RUDOLF HESS (°26.4.1894)  
Plaatsvervanger van de Führer,  
voor het Neurenbergse Tribunaal - 1946

---

Tien jaar geleden stierf Rudolf HESS, na 46 jaar geallieerde gevangenschap (sinds 10.5.41 in Engeland), te Spandau/Berlijn op 17.8.1987 (1). Zijn bewakers gaven "zelfmoord" aan als doodsoorzaak. De schouwing van het stoffelijk overschot door de familie bevolen stelde onbetwistbaar vast dat Rudolf HESS vermoord werd; hij was toen 93 jaar voorbij...

Wij herdenken hem als de oudste ideologische gevangene ter wereld.  
Wij herdenken hem als het langste in gevangenissschap gehouden onschuldig slachtoffer in de 20e eeuw.  
Wij herdenken hem als het wereldvoorbeeld van Eer en Trouw.  
Wij herhalen zijn laatste woorden uitgesproken voor het moordenaars-tribunaal te Neurenberg:

"Het was mij vergund vele jaren van mijn leven te hebben mogen werken onder de grootste zoon, die mijn volk in zijn duizendjarige geschiedenis heeft voortgebracht. Zelfs indien ik dit kon, zou ik deze tijd niet uit mijn bestaan willen wegwissen.

Ik ben gelukkig te weten, dat ik mijn plicht tegenover mijn volk gedaan heb, mijn plicht als Duitser, als nationaalsocialist, als trouw aanhanger van mijn Führer. Ik betreur niets.

Stond ik weer bij het begin, zou ik weer handelen zoals ik gehandeld heb, ook al zou ik geweten hebben dat aan het einde een brandstapel voor mijn vlamdood brandt. Onverschillig wat mensen doen, eens sta ik vòòr de rechtersstoel van de Eeuwige. Voor Hem zal ik mij verantwoorden en ik weet het, Hij spreekt mij vrij."

° 0 ° 0 ° 0 °

(1) Zie "Supp.P.C./9.87" blz. R.H.1 tot 4 en "P.C." 10.87.

A.V.H.

# Rudolf Hess