

VECKO-JOURNALEN

Huvudredaktör och ansvarig utgivare:
ELSA NYBLOM

Redaktion och Expedition:
SVEAVÄGEN 53 - STOCKHOLM

Redaktionssekreterare:
ROBERT JOSEPHSSON



KRONPRINSEN I ÖSTERLED

»Vi räcka eder handen tvärs över Östersjön», sade kronprinsen i sitt tal — som han höll på svenska — vid Dorpatuniversitetets 300-årsjubileum. Kronprinsens och hans lärda följes besök i Estland blev ett formligt festtag över Reval till Dorpat, universitetet som en gång i tiden anlades av en svensk konung. Ovan synes kronprinsen lyssna till kungssången vid ankomsten till Reval. Där bredvid: Det första handslaget med statsälsten Jaan Teemant. I cirkeln: Kronprinsen nedlägger en krans på den okände soldatens grav. De övriga bilderna visa Dorpatbesöket, överst studenternas Janborg och här bredvid kronprinsens ankomst. Nedan universitetet.

Mysteriet Quisling

Osto i juni.

Om man frågar en oslotit vemd som år stadens populåraste, nej mest omlalade invånare just nu — så svarar han Vidkun Quisling.

Och Vidkun Quisling, det år landets försvarsminister.

Nu år det emellertid tyvär inte så, att namnkungheten härleder av att försvarsvásendet skulle vara särskilt omhuldat av befolkning och riksdag i vårt norska broderland — vem kan förresten råkna upp medlemmarna i en ministår som suttit mer år ett halvt år — den bottnar i andra orsaker. Namnet Quisling hänger envist fast vid folkets läppar alltsedan den dag i vintras, då ett rykte spred sig och sedermera fick bekråftelse i pressen, att statsrådet och försvarsministern varit utsatt för ett mystiskt överfall. Hur mystiskt vet man faktiskti inte ånnu.

Saken var alltså den, att statsministern vid 5-tiden på eftermiddagen tisdagen den 2 februari, då han tillfålligtvis besåkte sitt åmbetsrum i försvarsdepartementet för att hämta en del handlingar, plåtsligt blev överfallen av en eller flera män». En av bovarna försåkte sticka honom i bröstet med en kniv — ett angrepp som herr Quisling som gammal militår lyckades avvårja — medan en annan använde det bepråvade medlet att förblinda fienden med peppar. Därefter följde slag i huvudet och sparkar på andra kroppsdelar, med den påföljd, att den attackerade föll omkull och för några

*Militårattaché i Petersburg,
Fridtjof Nansens medhjål-
pare i Sydbyssland och nu
försvarsminister samt anklå-
gare på de anklågades bänk*



Senaste fotografiet av statsrådet Quisling, taget i stortingets korridor under den sensationella debatten om kommunisternas revolutionära verksamhet.

Ovan t. h.: Vapensamlingen i statsrådet Quislings väntrum — där det egendomliga överfallet ågde rum.

T. h.: Norsku försvarsdepartementets sessionssal, där alla viktiga militåra rådslag åga rum.





Statsrådet Quisling i sitt hjem, ved sitt praktfulle arbeidsbord. Væggen prydd med minnen från Ryssland.

T. h.: En blick in i statsrådets hjem, som är rikt på konstsatter — särskilt från Ryssland. (Samtlige foto: Eidem, Oslo.)

minuter blev liggande sanslös på golvet i arbetsrummet. Under tiden lyckades gärningsmännen försvinna.

I utsänd rapport — vilken givetvis väckte oerhört uppeende — berättades senare att statsrådet icke fått något men av överfallet samt att han redan dagen därpå kunde fullgöra sina ämbetsåligganden. Samtidigt kungjordes att den som lämnade upplysningar m. m. som ledde till bovarnas fångslande hade fem tusen kronor att hämta.

Någon aspirant på priset anmälde sig icke och polisens undersökningar blevo ingalunda klarläggande. Snarare mystifierades affären. Vakten utanför ämbetslokalen hade inte observerat försvarsministern vid den tid han, enligt



egen uppgift, skulle ha anlänt till departementet eller lämnat det och för övrigt föreföll det egendomligt att den överfallne icke på något sätt alarmerat vakten, utan begivit sig till sin bostad precis som om ingenting inträffat. Och det var först sent på natten till onsdagen han ringde upp polisen för att anmäla det passerade.

Kring dessa egendomliga fakta började ryktena dansa, och nådde naturligtvis också pressen. Icke endast i Arbejderbladet utan även i borgerliga tidningar insinuerades att statsrådet Quislings skildring av överfallet icke skulle vara med verkligheten överensstämmande och — skrev Tidens Tegn, som likväl intog en till hr Quisling gynnsam ställning — »i stortingets korridorer är en liknande uppfattning tämligen utbredd. Det tjänar ingenting till att dölja dessa misstankar. Äro de riktiga, avslöja de ett graverande förhållande, som självfallet måste få politiska följder...»

Det blev värre än så. Dagbladets tidigare politiske redaktör, nuvarande filmcensorn, Bernt Nissen, tog till stor slaggen och hamrade ned följande:

»Det allt uppslukande samtalsämnet i storkretsar är fortfarande överfallet på statsrådet Quisling och den framställning därav som givits först och främst genom statsrådets egen berättelse. Statsrådets framställning har i stället för att dämpa sensationen ökat denna, och regeringsorganets förblommerade yttrande om att herr Quisling måhända har mera att berätta om tilldragelsen, när han icke längre är statsråd, har naturligtvis icke gjort det hela bättre. I politiska kretsar ha väl de flesta länge varit av den uppfattningen, att herr Quisling var en något för äventyrlig person för att vara försvarsminister i Norge och denna uppfattning har blivit styrkt i dessa dagar...»

Efter detta citat kan det vara av intresse att något litet titta på den »äventyrlige personens» tidigare liv och leverne. Det har varit händelserikt nog.

Som ung militärattaché i S:t Petersburg upplevde Vidkun Quisling den stora ryska revolutionen och kom därefter, som militärattaché och legationsssekreterare, till Helsingfors, där han stannade under tre års tid, från 1919 till 1921. På vintern detta sistnämnda år lämnade han för någon tid statstjänsten för att följa med Fridtjof Nansen på dennes samaritresa till Syd-Ryssland och Ukraina. Där blev det upplevelser utan ända, och upplevelser av det mest sensationfulla slag. Människor lågo döda i högar, av svält och sjukdom. Man kom till städer, där det icke fanns den minsta matbit att uppdriva, där hundar och katter för länge sedan tagit slut, och där folket sjunkit ned till kannibalism.

(Forts. å sid. 39.)

Mysteriet Quisling

(Forts. fr. sid. 11.)

Under flera månaders tid måste Nansen, Quisling och de andra samariterna bevittna allt detta utan att kunna göra det minsta. Men så äntligen kom den hjälpkapten igång, kring vilken hela världen samlade sig, och bröd och utsäde fördelades. Men samtidigt måste man hålla ett öga på rövarbanden, som inte drogo sig för att jaga i koppel med nöden. Det var ett liv med hand på bane...

Efter åren i Ukraine fortsatte Quisling sin hjälpmisson i Balkanstaterna, i Kaukasien och i Armenien. Och överallt skilde han sig med heder från sina uppdrag.

Slutligen blev det åter statstjänsten. När England bröt med Ryssland 1927 och Norge övertog dess diplomatiska och konsulära intressen, knöts Quisling till den norska legationen i Moskva och stannade där till 1930.

Och nu är han — den store Nansens medhjälpare — Norges försvarsminister, och trots alla mysterier sköter han sitt ämbete som han skötte det före den famösa första tisdagen i februari. Han behöver inte se sig om efter arbete. Ty han har den vanskliga uppgiften att försöka få de icke alltför flott tilltagna medlen att räcka till. Armén behöver sitt och marinen sitt och det är inte lätt att få de båda ändarna att mötas.

Dessutom har han sina fiender i den politiska vildmarken att bemöta. De gå nämligen alltfjämt till attack med friskt mod. Sensationerna kring den remarkabla affären ha ingalunda förminskats genom tre skrivelser till

stortinget från trenne vänstermän och redaktörer, herrarna Trammell, Schefflo och Fris, vilka med en mun påstå ingenting mindre än att Quisling skulle ha erbjudit sig att organisera röda garden och spionera i generalstaben för kommunistiska partiets räkning. Den närmaste anledningen till dessa uppseendeväckande skrivelser skulle vara att statsrådet beskyllt vissa personer inom arbetarpartiet att ha mottagit pengar från Ryssland.

Redaktör Schefflo skriver härnär bl. a.:

»En dag under vintern 1924—25 blev jag anmodad att komma hem till redaktör Jakob Fris för att ha en konferens med kapten Quisling. Vid detta tillfälle uttalade Quisling, att han visste, att generalstaben systematiskt utspionerade såväl kommunistpartiet som det norska arbetarpartiet och att generalstaben hade reda på allt som de båda partierna företogo sig. Senare under samtalet uttalade Quisling, att han trodde att han ånyo kunde komma in i generalstaben, om han önskade, varför han frågade, om vi såsom kommunistier voro intresserade av att han skaffade oss upplysningar där...»

I redaktör Trammells skrivelse berättas att Quisling någon gång 1924 uppsökt honom på hans redaktion och framhållit att han såsom mångårig officer och med sin kännedom om förhållandena i Ryssland ansåg sig vara särskilt skickad att ställa sig i spetsen för bildandet av röda garden och att han erbjöd sina tjänster.

Nuvarande statsrådet och försvarsministern föredrager att tåga. Men — det är inte alltid tåga är guld.

—pel.



Baltzar v. Platen
Göta Kanals skapare

GÖTA KANAL 100 år!

Låt sommarens resa bli en jubileumsresa på Göta Kanal genom Sveriges naturskönaste bygder!

Stockholm — Göteborg
Stockholm — Jönköping

Bekväma turistångare
Utmärkt restauration

TURISTBILROUTE
Göteborg — Jönköping

Prospekt hos Resebyråerna
eller direkt från

Ångf. A.-B. Göta Kanal
Göteborg / Stockholm



Ett bad i svavel och tjära.



Tanken att behöva doppa sig i tjära inger sannerligen inga lustförmimmelser, säger Ni, och att bada i svavelsjöar hör till medeltidens fasansfulla tro på skärseld och eviga straff. Naturligtvis! Så är heller inte meningen. Men Ni vet säkert, att såväl tjäran som svavlet innehåller en hel del för huden hälsobringande egen-

skap, speciellt den att skydda den mot sådan uttorkning som sol och vatten gemensamt föranleda. Det är därför Reporia Svavel-Tjärtval måste vara Er ständige följeslagare i badet och Er beskyddare mot solens och vattnets faror för hyn. Glöm således inte Reporia, då Ni går till badet.



ELFSTRÖMS
REPORIA
Svavel-TJÄRTVAL

Kontrollant:
Professer
L. Ramberg
Upsala

Vi sänder gratis broschyren »En kurs i modern Skönhetsvård», om Ni fyller och tillställer oss nedanstående kupong.

A.-B. Elfströms Tekn. Fabrik
Gefle

Var god sända Eder broschyr »En kurs i modern Skönhetsvård» gratis och franco.

Name

Adress